



## Passadträff Getfoten 2015-08-15

Vi startade från Brevik på Lidingö i strålande solsken på fredag eftermiddag och gjorde en kort segling till Velamsund. Där lade vi till för natten och vaknade på lördagsmorgonen, till en fantastisk morgon med helt spegelblankt vatten.



Efter en kort transportsegling kom vi fram till Getfoten (Brunnsvikens segelsällskaps fina klubbholme) S69 hade redan kommit dit och låg och väntade. Efter ett tag blev det milt sagt lite trångt vid bryggorna eftersom Brunnsviken hade sin årliga klubb kappsegling samma dag. Efter ett tag kom även S1 ZOOM urpassaden och S9 en riktig pärla, med en himla massa special utrustning med bland annat en aktiv AIS. S88 dök också upp efter ett tag. Då var det fullt vid bryggan så dom fick lägga till på vår akter när motorbåten som låg bredvid oss åkte förhalade vi in dom till bryggan.



Sedan vart det bastu och pilsner i Brunnsvikens fina bastu som vi bokad i förväg på utsidan av ön med dopp i havet som sig bör.

Helt super!!

Ps.

Bastu bilderna är censurerade)



Så småningom blev det dags att tända grillarna för att fixa middag som avnjöts vid ett stort bord vid vattnet med med grillat och lite gott att dricka och väldigt trevlig samvaro och lite båtsnack och annat.



Det var helt kolsvart när vi bröt upp och gick tillbaka till båtarna mätta glada och nöjda.

Efter en lugn natt blev det rundvandring bland båtarna för att få lite inspiration inför vinterns båtpyssel fortfarande i strålande sol (vilket kanske varit en bristvara i sommar).

Sedan la vi så sakta ut för att segla hem en efter en efter en riktigt trevlig seglingshelg med trvligt umgänge bland fina båtar i strålande sol.



Nu får vi blicka framåt mot en ny seglingsommar och fler trevliga möten med Passadsegelre och andra seglare

Jon S85